

Kære politiker

Esbjerg 20.oktober 2019

Gør Danmark til et trygt sted at bo, ved at sørge for at de danske deltagere ved NATO-mødet i december, tager initiativ til at stoppe den tiltagende spænding og oprustning mellem NATO og Rusland.

Du kan hente inspiration i en interessant artikel fra d. 23/8-19, fra DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier. DIIS opfordrer Danmark til at være en slags forandringsagent så den tiltagende spænding mellem NATO og Rusland bliver stoppet. <https://www.diis.dk/publikationer/danmark-kan-bidrage-politisk-dialog>

Danmark har en høj stjerne ved NATO, da vi har støttet op om samtlige indsatser fra NATO de sidste mange år, derfor er det passende, at netop vi tager rollen som initiativtager til diplomati og afspænding.

De nedrustningsaftaler, der blev indgået fra 1972-90 (AMB, CFE, INF), er alle blevet opsagt, og den eneste tilbageblevne, som er fra 2010 (New START), skal genforhandles senest i februar 2021. Det er derfor enormt vigtigt, at NATO og dermed USA inden da, atter ser gensidig nedrustning som bedste forsvar for den fredelig sameksistens.

De videnskabsfolk, som opfandt atombomben, var bekymrede over deres opfindelse, og advarede verdens politikere om konsekvenserne af en atomkrig. Science and Security Board med hjælp fra Board of Sponsors, som inkludere 15 Nobel pristagere vurderer jævnligt med et såkaldt dommedags ur (Doomdays Clock), hvor tæt verden er på en altødelæggende atomkrig. <https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time/>

Under den kolde krig var klokken 2 minutter i 24, hvor 24 er atomkrig og jordens undergang. Efter de forskellige nedrustningsaftaler blev dommedags uret 17 min i 24, men nu, hvor der kun er en enkelt usikker nedrustningsaftale tilbage, er klokken atter blevet 2 minutter i 24.

En atomkrig har ingen vindere men kun tabere, og det uanset hvor lille og lokal en atombombe, man starter ud med, flere bomber vil uvægerligt følge efter...

Derfor en kraftig opfordring til at finde det gode gamle diplomati frem, som gerne skulle ende med nedrustningsforhandlinger, gensidig orientering om troppebevægelser, invitation til deltagelse i hinandens militærøvelser m.m., sådan som man faktisk gjorde ved slutningen af den kolde krig, og den forblev derfor heldigvis kold !!!!

Der findes efterhånden adskillige universitetsuddannede freds- og konfliktforskere, gør dog nytte af dem til vurdering og håndtering af situationen!!

En klar opfordring fra den fredsorganisation jeg er medlem af, til dig som politiker i partiet.... og som medlem af Udenrigspolitisk nævn, og ikke mindst fra mig til dig som menneske til menneske, få NATO ind på afspændingens spor, inden det er for sent!!!

Mange fredelige og medmenneskelige hilsner Lisbet Skou

... og ikke mindst på vegne af Esbjerg Fredsbevægelse