

Henning Hyllesteds tale ved krystalnatten d. 9/11 – 2018

På Torvet i Esbjerg forud for vores fakkeloptog til Kirkegade 51.

Arr., Alternativet Esbjerg, Enhedslisten Esbjerg og Fanø, Esbjerg
Fredsbevægelse, LO Vest, Radikale Venstre Esbjerg, SF Esbjerg.

I dag for 80 år siden blev verden vidne til det, der fik betegnelsen Krystalnatten efter de mange knuste glasskår fra butiksruder. I løbet af aftenen og natten d. 9. november 1938 overfaldt og raserede nazistiske stormtropper et stort antal jødiske kirkegårde og butikker i Tyskland. 7.500 butikker blev smadret og ca. 200 synagoger blev nedbrændt. 91 jøder blev pryglet ihjel. Ca. 30.000 jødiske mænd blev fængslet og holdt som fanger i kz-lejre.

Det var et rent racistisk begrundet terroranslag mod en bestemt etnisk befolkningsgruppe.

Her 80 år efter dette overfald samler højrefløjten sig igen! Overalt i Europa søger dele af befolkningerne mod populistiske og nationalistiske mørkemænd og -kvinder. Dem med de nemme forklaringer. Dem, der hurtigt udpeger bestemte befolkningsgrupper som syndebukke og skyld i alle verdens problemer. Dem, der taler om "dem og os". Dem, der ikke undslår sig for at lægge bestemte befolkningsgrupper for had.

De sidder i parlamenter og regeringer i Europa og USA. De hedder AfD i Tyskland, Lega Nord i Italien, Front National (Le

Rassemblement National) i Frankrig, Sverigesdemokraterne i Sverige. Sidder de også i det danske Folketing? Jeg spørger bare.

Uhyggeligt er det at opleve, at det fremstormende AfD i Tyskland ikke har nogen problemer med at gå i fælles demonstrationer med heilende unge nynazister.

Og i USA har man fået en præsident, der har mere end svært ved at lægge afstand til de mest ekstreme, racistiske højrekræfter, og på to år har været i stand til i den grad at splitte den amerikanske befolkning, så den politiske debat – hvis man da kan kalde den det – er blevet hadefuld og forgiftet.

Og det er jo ikke fordi, der er ikke noget i vejen med politiske uenigheder eller uenigheder i det hele taget. Heller ikke at vi konfronterer hinanden i de uenigheder, vi har. Men det skal altid være i respekt for hinanden.

For vi er alle først og fremmest mennesker. Uanset politisk overbevisning, race, eller tro.

Den uhyggelige udvikling kommer ikke af ingenting. Den er næret af Ny-Liberalismen, som har gået sin sejrsgang verden over de sidste 20-30 år. Den mere rå udgave af kapitalismen er så at sige vendt tilbage. Velfærdssamfundet er under nedbrydning og med det nedbrydningen af de rettigheder, som arbejderklassen møjsommeligt har bygget op gennem et helt århundrede, og med det visionen om de lige muligheder for alle mennesker – uanset pengepungens størrelse.

Uligheden er vokset. Utrygheden og frygten blandt almindelige mennesker er vendt tilbage.

Utryghed for morgendagen, for børnenes fremtid. Frygten for arbejdsløshed, frygten for at blive syg, og for at blive gammel. Krisen sendte tusinder fra hus og hjem! Er der et velfærdssamfund til at gribe mig, hvis det går galt?

Med til det billede hører jo netop, at midt i en krisetid forringede man dagpengeordningen og ødelagde efterlønsordningen – to af de mest tryghedsskabende rettigheder, fagbevægelsen og lønmodtagerne havde tilkæmpet sig.

Og gennem evindelige nedskæringer og omprioriteringer i det offentlige forringer man forholdene for vores børn i daginstitutioner og skoler, for vores ældre på plejehjem og i hjemmeplejen, for de af vores medborgere, som har lidt sværere betingelser i livet, end vi andre.

Helt anderledes ser det ud i toppen af samfundet. De rige boltrer sig i skattely og kreativ bogføring. Ikke noget med at bidrage til fælleskassen her! Milliarder af kroner unddrages samfundet. Danske Bank og hvidvask. Panamapapers og Luxembourgfinten. Gyldne håndtryk og flosset moral går hånd i hånd. Social dumping og slumlejre for fattige arbejdere fra Filippinerne. Men selv de største banditter i habitter kan gå roligt på gaden. Ingen kommer efter dem!

Så er det jo ikke så sært, at folk føler sig afmægtige, hægtet af og kørt over. Magthaverne lytter ikke til folk. De gemmer sig bag deres mange penge. De gemmer sig bag spin og slesk tale, men gør noget andet, end det, de siger, de vil gøre. Uærligheden er mainstream.

Politikerleden er reel. Og folk har faktisk noget at have den i!

Når man forringer forholdene for de mange, og forgylder de få, når man nedbryder folks rettigheder, når man skaber utryghed og frygt, så vender mange sig naturligvis mod populisternes.

Det er en farlig udvikling, som forstærkes af, at det politiske establishment i jagten på vælgerne følger med og overtager "dem og os" retorikken.

Så går man til "kanten af Grundloven". Så vil man "afsøge" Grundlovens muligheder for at kriminalisere visse ytringer. Det bliver til politisk aftale om "kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring". Den senere Imamlov. Altså en indskrænkning af ytringsfriheden for nogle, som vi bestemt ikke er enige med. Men som ikke har begået noget strafbart, bare ytret sig fuldstændigt tosset.

Så bliver menneskerettigheder og konventioner til noget rod, som Henrik Sass fik sagt – inden han blev irettesat!

WHAT??

Menneskerettighederne kom til verden for at sikre, at det store flertal ikke bare kan gøre, hvad man vil over for et mindretal. For at sikre, at grundlæggende demokratiske rettigheder ikke kun gælder for dem, som vi er enige med. Hvis kun de, der er enige med magthaverne har ret til beskyttelse og til at ytre sig, er det ikke et demokrati.

Og FN's menneskerettighedserklæring fra 1948 kom jo netop til verden i kølvandet på den humanistiske katastrofe og

nedsmeltning, som 2.verdenkrig var, med utallige og unævnelige overgreb mod civilbefolkninger og etniske mindretal rundt om.

Og som blev indvarslet af Krystalnattens barbari.

Det er derfor, det er ubehageligt og ildevarslede

- når man fejrer stramninger over for flygtninge og indvandrere med lagkage.
- når indespærrer familier med børn i udslusningslejre, hvor de kan sidde i årevis, fordi de reelt ikke kan udvises, og hvor de end ikke må lave deres egen mad – bare for at sætte trumf på.
- når man reelt ophæver princippet om lighed for loven og indfører dobbeltstraf, hvis Du begår noget kriminelt i et bestemt boligområde – naturligvis vendt mod de, der bor der.
- når man vil rive gode og sunde boliger ned i de såkaldte ”ghettoer”, fordi der bor for mange af en bestemt type danskere. Her i byen Stengårdsvej.
- Og når nogle partier vil have et såkaldt paradigmeskifte i flygtningepolitikken, hvilket vil sige, at de så at sige skal vendes i døren hurtigst muligt.

Det begynder aldrig med en krystalnat. Det begynder altid i det små, men det vokser, hvis det ikke imødegås. Vi skal sige fra, når vi møder det. Om det er i bussen, eller til familiefesten eller på arbejdspladsen. Også selvom det kan føles svært og ubehageligt. Vi må ikke lade os skræmme! Stå op! Gør modstand!

LAD DERFOR FORTSAT KRYSTALNATTEN VÆRE ET VIDNESBYRD OM, AT DEHUMANISERING OG BARBARI, "DEM OG OS" I SIDSTE ENDE FØRER LIGE LUKT I HELVEDE OG I KRIG. PÅ SØNDAG KAN VI MINDES OPHØRET AF ET ANDET SAMMENBRUD FOR CIVILISATIONEN, 1.VERDENSKRIG, HVOR 10 MILLIONER UNGE MÆND OMKOM PÅ SLAGMARKERNE ALENE.

"DEN, DER IKKE LÆRER AF HISTORIEN, ER DØMT TIL AT GENTAGE DENS FEJLTAGELSER", sagde en spansk filosof, George Santayana.

LAD OS LÆRE AF HISTORIEN!